

Οἰησις.

Η οἰησις εἶναι πάθος τῆς φιλαυτίας, ἐξ οὗ ὁ ἀνθρώπος ἔκτιμα ἔχει τὸν πλειότερον παρ' ὅσον εἶναι ἄξιος, καὶ φαντάζεται ὅτι εἶναι ικανὸς καὶ εἰς τὰ ὑπὲρ τὴν δύναμιν αὐτοῦ. Εἰς τὸ πάθος τοῦτο ὑπόκειται πᾶσα ἡλικία, μάλιστα δὲ ἡ νεανική. Νέος τις Ἀθηναῖος, Γλαύκων ὀνομαζόμενος, ἐκπεληγμένος ὑπὸ τῆς δόξης τοῦ Θεμιστοκλέους, τοῦ Κίρωνος καὶ τοῦ Περικλέους, συνέλαβε τὴν πλέον ἀνόητον φιλοδοξίαν. Ἀφοῦ ἐδιδάχθη ὑπό τινος σοφιστοῦ, ὃς τις ὑπεσχέθη νὰ κάμη αὐτὸν ἄνδρα ἐπιστημονικώτατον εἰς τὴν πολιτικὴν, ἐνόμισεν ἔχει τὸν ικανότατον καὶ ἐτόλμα νὰ ζητῇ τὰ πρῶτα, πολιτικὰ ἀξιώματα. Μόλις εἴκοσιν ἔτῶν ἡλικίας, ἔβαλε κατὰ νοῦν νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὴν κυβέρνησιν τῶν πολιτικῶν πραγμάτων, καὶ οὐδεὶς, οὔτε ἐκ τῶν οἰκείων, οὔτε ἐκ τῶν φίλων, ἥδυνατο νὰ ἐμποδίσῃ αὐτὸν ἀπὸ τοιούτου παρακαΐρου σκοποῦ καὶ διὰ τὴν ἡλικίαν καὶ διὰ τὴν ἀνικανότηταν μόνος ὁ Σωκράτης κατώρθωσε νὰ θεραπεύσῃ αὐτὸν ὑπὸ τῆς οἰήσεως ταύτης. Ἰδού ἐν περιλήψει κατὰ τὸν Ξενοφῶντα (1) ποιὸν τρόπον μετεχειρίσθη ὁ φιλόσοφος, διὰ νὰ μὴ πληγώσῃ φανερὰ τὴν φιλαυτίαν τοῦ νέου.

« Ἐπιθυμεῖς λοιπὸν, ὦ Γλαύκων, νὰ λάβῃς τὴν κυβέρνησιν τῆς πόλεως; — Ναί. — Δαχυπόρτερον σκοπὸν δὲν ἥδυνασο νὰ συλλάθῃς, διότι, ἀν ἐπιτύχης, θέλεις εἰσθαι εἰς κατάστασιν νὰ θοηθῆς ὡφελητικώς τοὺς φίλους σου, νὰ μεγαλύνῃς τὸ γένος σου, καὶ νὰ αὐξήσῃς τὴν δύναμιν τῆς πατρίδος σου. Θέλεις γνωρισθῆναι μόνον ἐν ταῖς Ἀθήναις, ἀλλὰ καὶ καθ' ὅλην τὴν Ἑλλάδαν ἢ φάμη τοῦ ὀνόματός σου θέλεις φθάσεις ἵσως μέχρι τῶν θαρράρων ἔθνῶν, ως ἡ τοῦ Θεμιστοκλέους τέλος πάντων, ὅπου ἂν εὑρεθῆς, πάντες θέλουσι προσπάθειαν σὲ τὰ βλέμματα αὐτῶν πάντες θέλουσι σὲ θαυμάζεις καὶ σέβεσθαι. Ἀλλ' ἐπειδὴ ἐπιθυμεῖς νὰ τιμηθῆς, καὶ νὰ δοξασθῆς ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων φανερὸν ὅτι στοχάζεσαι νὰ σταθῆς ὡφέλιμος εἰς αὐτούς. — Βεβαιότατα. — Εἰπέ μοι λοιπὸν, σὲ παρακαλῶ, ποιὰ εἰναις ἡ πρώτη ὑπουργία, ἣν ἔχεις νὰ κάμης εἰς τὴν πολιτείαν; τάχα νὰ πλουτίσῃς αὐτὴν, ἥγουν, νὰ αὐξήσῃς τὰ εἰσοδήματα αὐτῆς; — Τοῦτο θεοῖς. — Λοιπὸν ἔξεύρεις καλῶς τοὺς πόρους τῶν κοινῶν προσόδων, καὶ εἰς πόσην ποσότητα ἀναβαίνουσιν; Ἐκαμες σπουδὴν ἰδιαιτέραν, διὰ νὰ δύνησαι, ὅταν λείψῃ εἰς πόρος, νὰ ἐφευρίσκῃς ἄλλον ἀντ' αὐτοῦ; — Όμηνώ σοι, ὅτι τοῦτο ποτὲ δὲν ἔσυλλογίσθη. — Σημείωσόν μοι τούλαχιστον τὰς παρούσας δαπάνας τῆς πολιτείας διότι ἔξεύρεις καλῶς πόσον ὠφελεῖ νὰ ἀφαιρᾶνται αἱ περιτάται. — Ομολογῶ ὅτι καὶ περὶ τούτου δὲν ἔχω οὐδεμίαν ιδέαν. —

(1) Ἀπομν. Γ'. IV ἔκδ. Κορ.