

πτωσις μᾶλλον καὶ φορὰ τῶν περιστάσεων ὅθεν ἐνδέχεται ἀντὶ ὠφελείας νὰ προξενήσῃ Ἐλάθην· καὶ ἀντὶ ἀληθειῶν, ν' ἀφήσῃ εἰς τὸν νοῦν προλήψεις καὶ φαντασίας ψευδεῖς. Διὰ τοῦτο ὁ σοφὸς Ὅμηρος δὲν ἐμπιστεύεται τὸν Τηλέμαχον μόνον εἰς τὸ γυμνάσιον τῆς πείρας, ἀλλὰ δίδει εἰς αὐτὸν καὶ παραστάτην τὸν Μέντορα, ὃς τις εἶναι τὸ πεφωτισμένον λογικόν.

γ'. Ἐκ τῆς ἀνατροφῆς. Ἡ ἀνατροφὴ εἶναι σχεδὸν τὸ πᾶν εἰς τὴν διαγωγὴν τοῦ ἀνθρώπου, καὶ δῆμος ἀμελεῖται ὑπὸ τῶν ἀρχόντων τῶν πόλεων καὶ ὑπὸ τῶν πλειοτέρων γονέων. Ἀνατρεφόμενοι δὲν κάμνομεν κατ' ἀρχὰς ἄλλο, εἰμὴν νὰ μιμώμεθα, νὰ λαμβάνωμεν ἀκρίτως γνώσεις ἀληθεῖς ἢ ψευδεῖς, καὶ ἔξεις ὠφελίμους ἢ βλαπτικάς, κατὰ τὸ πνεῦμα καὶ τὴν διειγωγὴν τῶν ἀνατρεφόντων. Οὗτοι μεταδίδουσιν εἰς ἡμᾶς τὰς ἰδέας αὐτῶν· συνειθίζουσιν ἡμᾶς νὰ τιμῶμεν ὅτι τιμῶσι, νὰ ἀγαπῶμεν ὅτι ἀγαπῶσι, καὶ νὰ πράττωμεν ὅτι πράττουσιν. Ἰδοὺ τίνι τρόπῳ αἱ προλήψεις καὶ τὰ ἐλαττώματα τῶν γονέων μεταδίδονται ἀπὸ μιᾶς εἰς ἄλλην, μέχρι τῶν πλέον μακρυνῶν γενεῶν. Ἄν οἱ γονεῖς ἥξευρον καὶ ἐφρόντιζον νὰ μεταδίδωσιν εἰς ἡμᾶς πάντοτε ἀληθεῖς ἰδέας, καὶ νὰ βάλλωσιν ἔξι ἀρχῆς πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν καλὰ παραδείγματα, ἡθέλομεν ἔχειν ὡς ἐκ φύσεως γνώσεις ἀληθεῖς, νοῦν ὀρθὸν καὶ ἔξεις καλὰς, ὥστε νὰ κρίνωμεν ὀρθῶς ἔπειτα τὰ πρέποντα, καὶ νὰ ἡμεθα σπουδαῖοι τὰ ἡθη. Αἱ ὀρέξεις ἡμῶν ἡθελοντος φέρεσθαι εἰς πράγματα ἔχοντα μόνιμον καὶ σταθερὰν ὡφέλειαν, ἔξι ἦς συνίσταται ἡ ἀληθής εὐτυχία τοῦ ἀνθρώπου, καὶ δὲν ἡθέλομεν εἰσθαι συχνὰ παίγνιον τοῦ ψεύδους καὶ τῆς ἀπάτης. Ἡ καλὴ ἀνατροφὴ εἶναι νὰ συνειθίζωμεν τὸ πνεῦμα τῆς παιδικῆς ἡλικίας εἰς τὸ συλλογίζεσθαι ὀρθῶς, καὶ πράττειν καλῶς. Κάτων ὁ ἀρχαῖος, καὶ τοι ἔχων εἰς τὸν οἰδὸν αὐτοῦ παιδαγωγὸν σοφὸν, εὐθὺς δῆμος ὅτε ἐλάμβανε παραμικρὰν εὔκαιρίαν ἀπὸ τῶν κοινῶν ὑποθέσεων, μετεχειρίζετο αὐτὴν εἰς ἐπιμέλειαν τῆς ἀνατροφῆς αὐτοῦ. Ἀλλ' ἀρκεῖ τόσον εἰς τὸ παρὸν περὶ τῆς ἀνατροφῆς, διότι μετὰ ταῦτα θέλομεν διμιλήσει πλατύτερον.

δ'. Ἐκ τῆς διδασκαλίας. Ἐργον τοῦ διδασκάλου εἶναι νὰ μορφώσῃ λογικῶς τὸ πνεῦμα τοῦ μαθητοῦ, νὰ μεταδίδῃ εἰς αὐτὸν ἰδέας ὀρθὰς καὶ ἀληθεῖς, νὰ ἐγχαράξῃ εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ τὰ πρῶτα ἀξιώματα τῆς τιμίας διαγωγῆς, καὶ ἐν ἐνὶ λόγῳ, νὰ καταστήσῃ αὐτὸν ἵκανὸν νὰ προχωρῇ μόνος εἰς ἀπόκτησιν νέων γνώσεων, καὶ νὰ τελειοποιῇ τὴν ἡθικὴν αὐτοῦ ζωήν. Ἀλλὰ διὰ νὰ δύσῃ ὁ διδασκαλος τοιαύτην μόρφωσιν εἰς τὸν μαθητὴν, πρέπει αὐτὸς πρῶτος νὰ ἔναι τοιοῦτος, καὶ οὐχὶ μόνον νὰ μὴ ἐμπρδίζηται εἰς τὴν καλὴν ἡθικὴν καὶ λογικὴν μόρφωσιν τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ὑπὸ τῶν γονέων ἢ ἀρχόντων, ἀλλὰ μάλιστα καὶ νὰ ἐνθαρρύνηται, καὶ νὰ δοθῆται κατὰ πάντας τοὺς δυνατοὺς τρόπους. Ἐν τοιούτοις σχολείοις, κοινοῖς ἢ μερικοῖς, πλάττονται καὶ μορφόν-