

μης. Ἐπαρχος δὲν ἐπὶ τοῦ Αὐτοκράτορος Δομετιανοῦ, δὲν ἐφοβήθη νὰ ρίψῃ ἔαυτὸν εἰς τοὺς πλέον μεγάλους κινδύνους, διὰ νὰ ὑπερασπίσῃ πολλοὺς ἐναρέτους ἄνδρας ἐναντίον τῆς ἀπανθρώπου σκληρότητος τοῦ τυραννικοῦ ἑκείνου Αὐτοκράτορος. Μετὰ δὲ τὸν θάνατον τοῦ Δομετιανοῦ ἐστάθη κατὰ σειρὰν δῆμαρχος, ἀστυνόμος, ὑπάτος, ἄρχων τῆς Βιθυνίας, καὶ, τὸ πλέον ἔνδοξον, φίλος τοῦ ἐναρέτου Αὐτοκράτορος Τραϊανοῦ. Ἐκ τῶν συγγραμμάτων τοῦ Πλινίου δὲν σώζονται εἰ μὴ αἱ ἐπιστολαὶ, καὶ δὲ πανηγυρικὸς λόγος, δὲν ἔκαμεν εἰς τὸν Τραϊανόν. Αἱ ἐπιστολαὶ δομολογοῦνται παρὰ πάντων θορυβός πρακτικῆς ἀρετῆς ἐμπνέουσιν εἰς τὴν καρδίαν τοῦ ἀνθρώπου τὰ πλέον ὡραῖα καὶ ὑψηλὰ αἰσθήματα παντοῦ φαίνεται ψυχὴ γενναία, φιλάγαθος καὶ εὐεργετική, οὐ μόνον εἰς φίλους καὶ γνωστοὺς, ἀλλὰ καὶ εἰς ὅν τινά ἥθελε λάβει χρείαν τῆς προστασίας αὐτοῦ, γνωστὸν, ἀγνωριστον, πολίτην ἢ ξένον. Ή δικαία ὑπεράσπισις αὐτοῦ ὑπὲρ τῶν χριστιανῶν, οὓς οἱ ἔχθροι ἐσυκοφάντησαν ὡς ἐπιβούλους καὶ ταρχοποιούς, ἀποδεικνύει πόσον ἦτο ζωλωτῆς τῆς δικαιοσύνης καὶ εὐεργέτης παγκόσμιος.

Ἄγωνίζου, ἔλεγε, νὰ ἀποκτήσῃς τι ἀγαθόν, ὅπερ δὲν δύναται νὰ ἀφαιρέσῃ ἀπὸ σου. Πάντα τὰ ἀλλὰ ἀγαθὰ μεταβάλλονται καὶ ἀλλάσσονται μὲ τὸν καιρὸν μυρίους δεσπότας μόνα τὰ ποιήματα τοῦ πνεύματός σου θέλουν εἰσθαι πλάντοτε ἴδια σου.

Ἡ γενναία ψυχὴ εὐχαριστεῖται μᾶλλον εἰς τὴν μαρτυρίαν τῆς συνειδήσεως, παρὰ εἰς τοὺς θορυβώδεις κρότους τῆς φόμης. Αἱ πράξεις ἡμῶν δὲν πρέπει νὰ τρέχωσι κατόπιν τῆς δόξης, ἀλλ᾽ ἢ δόξα κατόπιν τῶν πράξεων.

Ἡ μεγαλητέρα δούλευσις τῆς φιλοσοφίας εἶναι νὰ ἀγωνίζηται ὑπὲρ τῆς κοινῆς ὡφελείας· νὰ κάμη τὴν δικαιοσύνην καὶ τὴν Εἰρήνην νὰ βασιλεύσωσι μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων.

Οἵστις ἀρνεῖται δευτέραν χάριν, κινδυνεύει νὰ χάσῃ καὶ τὴν αξίαν τῆς πρώτης. Τοιαύτη εἶναι ἡ ἀνθρώπινος καρδία ἀναιροῦνται αἱ πρῶται σου εὐεργεσίαι, ἀν δὲν προσέχῃς νὰ ὑποστηρίζῃς αὐτὰ; μὲ δευτέρας. Εὐεργέτησον ἑκατοντάκις, ἀρνήθητι ἀπαξ, δὲν ἐνθυμοῦνται πλέον τὰς ἑκατὸν εὐεργεσίας, ἀλλὰ τὴν μίαν σου ἀρνησιν.

Εἶναι κάλλιστον ν' ἀκολουθῇ τις τὰ ἔγνη τῶν προγόνων, ἐὰν ἐκεῖνοι περιεπάτησαν τὴν ὁρήν ὁδόν.

Ως εὐγενής ἔκείνη προθυμίᾳ, ἣν ἔχουσι δύο φίλοι, προτρεπόμενοι ὑπὸ ἀλλήλων, καὶ ἔξαπτούτες ἀλλήλους πρὸς τὸν ἔρωτα τῆς ἀρετῆς!

Ἡ αἰσχύνη, μᾶλλον παρὰ τὴν ἀπαγγόρευσιν, πρέπει νὰ κάμη ἡμᾶς νὰ φεύγωμεν πᾶν ὅ, τι εἶναι ἀτιμον.

Εἰς πᾶν εἶδος πρέπει νὰ ἐκλέγωμεν τὰ καλήτερα Βιβλία, καὶ νὰ ἀναγινώσκωμεν πολὺ, ἀλλ' οὐχὶ πολλὰ ἐνταυτῷ πράγματα.

Ἄν ἦναι ὑπέρτατον ἀγαθὸν νὰ δύνηται τις νὰ κάμη ὅ, τι καλὸν θέ-